

# Chuyện Tôi Ưa Ca Hát

## *I Will Sing the Wondrous Story*

Francis H. Rowley, 1886

Peter P. Bilhom, 1886



1. Này chuyện hay tôi thích ca chẳng thôi, Xưa Jê - sus lúu huyết thay tôi,  
 2. Ngài tìm tôi đương lúc tôi cách xa, Như chiến kia trong núi kêu la;  
 3. Ngài gìn tôi cho đến nơi mé sông, Trên bao nhiêu con sông nguy-vong,  
 1. *I will sing the won - drous sto - ry Of the Christ who died for me,*  
 2. *He will keep me till the riv - er Rolls its wa - ters at my feet;*



Đành lìa Cha, vui cách xa nước, ngôi, Gô - gô - tha chết thay tôi rồi.  
 Ngài dùng tay âu - yếm ôm bế ra Đường chánh minh đưa tôi về nhà.  
 Ngài bỗng tôi trông bến kia thẳng xông, Cùng những kẻ mến - yêu tưng phùng.  
*How He left His home in glo - ry For the cross of Cal - va - ry.*  
*Then He'll bear me safe - ly o - ver, Where the loved ones I shall meet.*



Phải <sup>3</sup> tôi hát hát khúc ca muôn đời  
*Yes, I'll sing the won - drous sto - ry*  
 Phải tôi hát hát khúc ca muôn đời,  
*Yes, I'll sing the won - drous sto - ry,*



Jê - sus xưa cam chết thay tôi, cam chết thay tôi  
*Of the Christ Jê - sus xưa who died for me, who died for me,*  
*Of the Christ*



Tôi <sup>3</sup> sẽ hát với thánh dân trên trời  
*Sing it with Tôi sẽ hát với thánh - dân trên trời,*  
*Sing it with the saints in glo - ry,*  
*Sing it with the saints in glo - ry,*



Cạnh biển như pha - lê rạng - ngời  
*Gath - ered by Cạnh biển như pha - lê rạng ngời.*  
*Gath - ered by the crys - tal sea.*  
*Gath - ered by the crys - tal sea, the crys - tal sea.*

