

34 Ngợi-Khen Đấng Oai-Nghi Muôn Đời

W. H. Clark

Blessed Be The Name

Wm. J. Kirkpatrick



1. Đồng ngợi khen Đấng oai nghi muôn đời, Từ thượng-thiên tỏ quyền-
2. Christ là Thân-hữu hi-sinh chuộc tội Loài người hư-mất hồn
3. Biệt hiệu Mưu-sĩ danh cao lạ-lùng, Thần bình-an, Chúa quyền-
1. *All praise to Him who reigns a-bove In maj-es-ty su-*
2. *His name shall be the coun-sel-lor, The might-y Prince of*



oai; Chúa phó con Một nguyên Đấng vô-tội, Chịu hình thay-thế nhơn-loài.
linh, Chúa đã lo-liệu phương cứu sanh rồi, Ngài vì ta phải lâm hình.
oai, Đắc thắng quân thù, muôn nước phục-tùng, Trị vì ngôi báu lâu dài,
preme Who gave His Son for man to die, That He might man re-deem!
Peace, Of all earth's king-doms Con-quer-or, Whose reign shall nev-er cease.



Đồng ngợi danh Jê-sus, Tôn kính danh Jê-sus, Đồng ngợi khen danh
Bless-ed be the name, bless-ed be the name, Bless-ed be the



Cứu-Chúa Jê-sus; Đồng ngợi danh Jê-sus,
name of the Lord; Bless-ed be the name,



Tôn kính danh Jê-sus, đồng ngợi-khen danh Cứu-Chúa Jê-sus.
bless-ed be the name, bless-ed be the name of the Lord.

